

İlk sayımız nedeniyle ziyaret ederek, telefonla, mektupla ve dergilerdeki yazılarına bizleri tebrik edenlere ve iyi dileklerini bildirenlere gönülden teşekkürler... Gerçekten bütün meşakkatler bir güzel sözle unutuluyormuş.

Bizi tebrik ederek iyi bir iş yaptığımızı bildirenlerden biri de üstad Hilmi Yavuz oldu. Yalnız kendisi, tasavvufu çok iyi bildiğini, doğu kültürüne hakkıyla vâkıf olduğunu belirterek; H. E. Cengiz'in yazısıyla 'kırılmış olan onuru'nun bizim tarafımızdan düzeltilmesi gerektiğini, ölümlere cevap veremeyeceğine göre bu görevin bize düştüğünü bildirdi.

İlk sayımızda Hilmi Tükel'in 'İlk Sayı Gazete ve Mecmualar'ı tanıtılırken, 16. fasıkülde 1958 yılıyla sona erdiği belirtiliyor, resimde ise 1959 yılına ait 17. fasıkül yer alıyordu; görsel malzeme için Mehmet T. Ergin Ağabeyimizin arşivinden yararlanmamız sayesinde, bu eksik bilgiyi de (farkına varmadan) gidermiş olduk!

Kebikeç'i bu kez de C. O. Tütengil'in kaleminden okuyoruz. Tütengil'i bu vesile ile anarken, geçen sayımızdan bu yana yitirdiğimiz değerlerden M. A. Aybar'ı *Hür* ve *Zincirli Hürriyet* gazeteleri ile anıyoruz. Milli Kütüphane'de yalnızca dört sayısı bulunan ve yasaklıktan kurtuluşu bazı çalışanlarının himmetine kalmış olan bu gazeteleri M. T. Ergin'in arşivinde inceleyebilmek şans oldu. "Ardından" iskelesinde yer almak sırası C. C. Güzelbey ve İ. Aslanoğlu'na da gelmiş. Aziz Nesin için kapsamlı *Marko Paşa* incelemesini gelecek sayımıza yetiştirme uğraşındayız. H. E. Cengiz 'Eski Maliyecilerimiz' adlı yazısıyla aramızda.

Acı dilin yuvasından uğrattığı ejder misali, 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi de eleştiri bölümümüze konu oldu. Dosyamızın hacmi nedeniyle eleştirilerimiz, bu sayıda bu kadarla kaldı. Deveyi hamuduyla yutma devrinde, yutulmayacak lokmaları yutmak da profesyonellikten sayıldığı için, basın yayın tarihini dosya konusu yapma zamanı da gelmişti.

Dosyamızın bibliyografyasını ek olarak veriyoruz. B. Varlık daha önce yayınlamış olduğu bibliyografyaya ikinci kez ek yapıyor. Yakında tümünü tek kitap olarak yayınlamak düşüncesindeyiz.

Bu sayımızı, dosya konusuyla uyum içinde, basımla ilgili karikatürlerle bezedik.

Dosyadaki yazıların hacmi nedeniyle, dosyamıza da katkıda bulunan M. Şakiroğlu'nun 'Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında' adlı yazısının ikinci bölümü gelecek sayıya sarktı. A. Birinci'nin hazırladığı, bu sayıda başladığımız 'Meşrutiyet Basını 1324-1325' yazısı iki sayı daha sürecek.

Evrak-ı Metruke köşesindeki Menemen şeyhinin esrarengizliğine bakalım perde açan çıkar mı!

Dergimizin hacmini yazıların gereğine göre artırmaktan çekinmedik; şakanın da cehenenemi var ya, sözünü ettiğimiz etmediğimiz yeni köşeler için yeni sayfalar yaratma çabamız sürüyor. Yeni bir mevsimde buluşmak dileğiyle, saygılarımızla.

Kudret emiroğlu