

Frank İçin

Ahmet YÜKSEL

Paris'te yaşayan (daha doğrusu yaşamış olan) Hollandalı seyyah, seyahatname uzmanı, şarkiyatçı arkadaşımız, danışmanımız, ağabeyimiz Frank Fokke Ferwerda, 27 Temmuz 2010 tarihinde vefat etmiştir.

Kendisine hayırlı rahmetler dilerim. Ben, hastalığını öğrendiğim zaman onunla helalleşmiştim, dilerim o da bana hakkımı helal etmiş olsun.

Frank Beyefendi (bunu fazlasıyla hak ediyordu), uzun zamandır Paris'te bir Ermeni kliniğinde, amansız bir hastalıkla baş başa idi.. Dokuz gün önce klinikten kaçmış. Paris yakınlarında bir ormanda ölü olarak bulunmuş. Jelle kardeşime trajik gelen bu son, bana göre aslında tam da rahmetlinin isteği bir ölüm şekliydi. Yıllar önce birlikte çıktığımız bir Anadolu gezisinde, sıcak bir Temmuz gecesi ormanlık arazide yolumuzu kaybedince, derhal bu durumun tadını çıkarmaya başladığımı gördüm. Merakımı anlayınca döndü, dedi ki “Şu anda benim nerede olduğumu hiç kimse bilemez, ben hep kaybolmak istedim, onun için hep yalnız gezerim”... Dilerim bu son kayboluşu da istediği gibi olmuştur.

Heyhat ki onunla birlikte bildiği on yedi (rakamla 17) dil ve o dillerde öğrendiği o kadar bilgi de beraberinde gitti. Eğer trajik olan bir şey söz konusu ise o da bu adi hastalığın bu kuvvetli hafızayı tar ü mar etmesidir. Zavallı Frank, son zamanlarında en yakınlarını bile hatırlamaz hale gelmiş. Titiz tabiatlı olmakla, kafasını yeterince boşaltma imkanı bulamadı. İyi ki üç

makalesini *Kebikeç*'te yayınlamışız. Google'ın baki kalan hoş kubbesinde şimdi onlar var.

Frank'a gani gani rahmet (“Toprağı bol olsun” diyene okkallı küfür), sizlere baş sağlığı... sağlıkla, sevdiğinizle birlikte...



Ahmet Yüksel ve Frank